

DM-vinnare igen!

Gotlands Brukshästförening JUF anordnade i söndags 2003 års distriktsmästerskap i skogskörning med häst. Vinnare blev återigen Benny Thomsson från Västergarn med nordsvenska stoet Mysan. Benny vann 2002 års DM i höstas och är därmed kvalificerad att tävla i SM 2003, som går i slutet av maj i Eksjö. Nu fick han ett bra tillfälle att träna tävlingsnerverna inför det tillfället.

Damerna stod för dragkraften

Det var fem ekipage som startade i söndagens tävling, som genomfördes på Lilla Hästnäs norr om Visby. Alla fem hästarna var damer, dvs ston i sina bästa år och alla fem kuskarna var herrar, äldre eller yngre. Den yngsta hästen var nordsvenska stoet Molly 4 år, som debuterade i tävlingssammanhang och placerade sig på andra plats! Inte dåligt av en nykomling. Molly ägs och körs av Leif Pettersson. De övriga damerna, förutom Mysan och Molly, var fjordhästen Goldi, ardennern Miketta och nordsvenska stoet Lizette.

Knixig bana

När man tävlar i skogskörning med häst testar man kuskens och hästens förmåga i fem olika stationer. Den första stationen innebär kontroll av att häst och utrustning är i god kondition. Här fanns inget att anmärka på; kuskarna är väl medvetna om hur viktigt det är att allt är i sin ordning för att skogsarbetet ska vara effektivt och säkert.

På station nr två lastade kusken en kälke med 8-10 stockar, säkrade lasten, och körde en snitslad bana i skogen. Här sattes verkligen tävlingsnerverna på prov. Säkringen av lasten, "björningen", var inte alltid den bästa och stockar ramlade av. Den snitslade banan var väldigt knixig och det gällde att ha god framförhållning på styrningen av hästen för att inte köra fast mellan träden eller missa någon port. Två ekipage blev uteslutna ur det här momentet för att de missade en port.

Station nr tre var också en snitslad bana, men nu spände kusken hästen för en fyrhjulig vagn med stocklass på och körde en bana som även innehöll två halter, där ekipaget ska stå stilla en viss tid. Även den här banan var knixig och krävde god planering för att ta sig igenom.

Lunnbänk och långstock

På station nr fyra ska man lägga sju stockar i en sk lunnbänk, dvs stockarna ska läggas i en trave, fem i botten och två ovanpå, med stockändarna vilande på en annan stock. Hästen drar fram stockarna en och en och det gäller för kusken att styra och stanna hästen så att framkanten blir så jämn som möjligt. I det här momentet hade Mysan bästa resultat.

Den femte och sista stationen kallas "långstocken". En 7-8 meter lång stock ska dras fram i en snitslad bana mellan ett antal portar och hinder, och halvvägs ska man byta stock. Fjordingen Goldi lyckades bäst.

En trevlig skogsdag

Efter sedvanlig prisutdelning med fina priser till kuskarna och varsin säck morötter till hästarna fick alla kuskar möjlighet att i lugn och ro träna på att "björna" ett stocklass. Egentligen kan nog alla det, men när det är tävling och det finns domare som noga studerar hur man bär sig åt, kan även den mest rutinerade kusk göra enkla misstag.

20-25 personer deltog i skogsdagen, antingen som tävlande och medhjälpare eller som funktionär och publik. Föreningen Nordsvenska Hästen var medarrangörer och stod för värmande ärtsoppa och kaffe i den torra snålblåsten. Gamla och nya generationer möttes i ett gemensamt intresse för hästen och dess användningsområde bland annat i skogen. Många har ju faktiskt en eller flera hästar hemma

på gården och fler och fler börjar elda med ved och har man egen skog så ... Varför inte använda hästen för att hämta hem veden!

31 mars 2003

Ramona Numelin