

Kurs i parkörning, oktober 2003

Den 25-26 oktober hade Gotlands Brukshästförening förmånen att få ta del av Jenny Göranssons gedigna kunskaper och erfarenheter om hästar och körning. Det är en sann fröjd att se Jenny i aktion med hästar hon inte träffat förut och som knappt sett en harv eller plog. Med sin rutin ingjuter hon sånt förtroende hos hästarna att dom gör allt hon ber om. Även kuskarna var nöjda efter de två dagarna, som avslutades med att Jenny gav råd och tips på vägen med vart och ett hästekipage.

Vi startade på lördag eftermiddag hos Bomans i Tingstäde. Vi var 9 st som fick en kort introduktion i parkörningens specialiteter, som t ex att tömmarna ska gå i kors på ett visst sätt och att en del ska vara längre. "Brunte höger, lång till vänster" mumlades runt hästarna när vi spände för. Den ramsan lärde Jenny ut och hon praktiserar den för säkerhets skull själv varje gång hon spänner för ett par. Sen ska hästarna stå still, det är väldigt viktigt när man ska få alla linor och tömmar rätt. Mats Bomans ena häst hade också en fölunge på tre månader vid sidan, så egentligen gav vi oss iväg med tre hästar; vad kallas det? Trojka?

Det blåste rysligt kallt i Tingstäde så några av oss valde att gå bakom vagnen ett stycke för att få upp värmen. Sen fick alla som ville köra under Jennys ledning. Just den här dagen hade vi bytt plats på hästarna så vänsterhästen gick till höger och tvärtom och det sa Jenny är viktigt att man gör så hästarna inte blir sneda. För de här hästarna hade det heller ingen betydelse vilken sida dom gick på. Lite eftersnack blev det sen kring fikabordet inne i värmen.

På söndagen var det ungefär samma väder, kanske lite mindre blåsigt på Hästnäs än i Tingstäde. Förutom Märta Numelins två fjordingar, som fanns på plats, kom Boman med sina hästar och Strandbergs med sitt ardennersto. Vi skippade teorinacket och selade på direkt. Undertecknads trädgårdsland fick bli arena för att prova på att harva och plöja. Enda villkoret var att sparrisen fick stå kvar ...

Plog, harv, svänglar, draglinor och kättingar plockades fram och ihop och snart såg trädgårdslandet så fint ut som det väl aldrig varit. Några sparrisar i änden av raden kostade det. Bomans hästar och Strandbergs mähr turades om att dra en fjäderharv och en plog och nästan alla provade att köra. Det var inte alldeles lätt att styra både hästar och redskap. Jenny hade bara en gång förut plöjt med bara en häst och tyckte det var jätteroligt. Det märktes också genast när hon tog tömmarna att hon har gått många timmar i jorden bakom en eller flera hästar i arbete.

En tråkig händelse lade lite sordin på stämningen; Bomans vilda fölunge lyckades dra omkull Ylva, så hon skadade sitt ena knä och fick avsluta dagen i rullstol på akutmottagningen med en ordentlig stukning.

Till sist spändes två "nybörjarhästar" för en vagn tillsammans. De två var mor och dotter fjording, som visserligen var hyfsat mycket körda men inte tillsammans. Märta körde sina egna hästar med Jenny bredvid sig och de andra ekipagen följde med framför sina vagnar. Vi avslutade sen med att krypa in i värmen och äta lunch och kom gemensamt fram till att det hade varit en väldigt lyckad dag.

Ramona Numelin