

Utflykt på norra Gotland 5-6 juni 2004

Lördagmorgon den 5 juni samlades vi på gårdsplanen, Ihre gård för att bege oss norrut. Det var vi som var med:

Miketta, ard, körd av Patrik och Göran Strandberg

Maja, ard, körd av Matts Carlén

Jevalia, nsv, körd av Per-Olof Thomsson

Molly, nsv, körd av Leif Pettersson och riden av Erik Bendz

Goldi, fjord, riden och körd av Märta Numelin

Leo, arabkorsning, riden av Agneta Enderberg

Tristan, lippizanerkorsning, riden av Anna Backman Klein

PärLAN, nsv, riden av Mats Boman

Passagerare var Erik Bendz och undertecknad

Lördagens väder var ganska bra. Frampå eftermiddagen blev det varmt och svettigt och solen färgade bart skinn rött ... Vid havet var vinden svalkande. Vi hade turen att kunna skicka en del av packningen med Strandbergs bil upp till Kappelshamn och därmed avlastade vi vagnarna några kilo.

Vi startade vid 10 och började med att gå igenom södra delen av naturreservatet Hall-Hangvar (med Länsstyrelsens tillstånd), upp till Häftings gård. Typiskt för norra Gotland är mycket hållmark och sten. Hästarna var duktiga på att ta det försiktigt där det kunde vara halt. Tristan hade nya gummiskor och inga problem med fotfästet på hällen. Det var fullt med nyligen utslagna liljekonvaljer i skogen och sakta men säkert började vi människor varva ner tempot och inse att fortare än så här går det inte, men vi har ju hela dagen på oss ...

Från Häftings gård gick vi ner mot stranden och där tog vi en liten vätskepaus alldeles nedanför Häftings klint. Sen skulle vi uppför backen ... Den var inte så brant men ganska lång och en efter en stretade hästarna uppför med sina vagnar eller ryttare. Sen vidtog en mera strapatsrik del av färden. Grindar skulle forceras och bitvis var det precisionskörning med hög svårighetsgrad mellan träd och stenar. Ryttare tar sig ju alltid fram men med vagn krävs lite mer planering. Skritt var gångarten som gällt hittills och så småningom, när vi tagit oss ner för några backar, var vi framme vid lunchpausen. Här stannade vi så länge att både hästar och människor hade tid att äta och vila. Hästarna stod och sov och människorna lade sig raklänga i gräset och slöt ögonen men hade öronen öppna för det stilla brusande havet nedanför klintkanten. Några segelbåtar passerade och vid horisonten anade vi större fartyg. Vilken avkoppling och njutning!

Efter pausen gick vi uppe på klintkanten med en hel del dramatisk natur både nedanför och ovanför oss – väldigt vackert! Snart var vi uppe vid en grusväg och då äntligen fick hästarna sträcka ut i trav. Det syntes på dem att det var efterlängtat. Vi passerade Hägwards och Nors gårdar med många djur av olika slag i hagarna vid sidan av vägen. Ryttarna klev av ibland och sträckte på benen eller åkte på vagnen och lät hästen lufsa efter.

Vi tog ytterligare en kortare rast med vätskepåfyllning innan sista biten genom skogen fram till målet. Molly och Goldi bytte plats och uppgift och Erik fick träna ridmusklerna lite. Vid 18-tiden var vi framme efter att ha gått sammanlagt ca 2,7 mil. Svettiga hästar blev svabbade, stretchade (Goldi) och fick dricka sig otörstiga innan de släpptes i olika hagar som Matts Carlén hade ställt i ordning. Några började genast äta (Goldi och Molly) och några skulle ännu springa av sig några kilon (Maja, Leo, PärLAN och Jevalia). Tristan fick en egen hage i

väntan på att matte skulle äta middag och sen åka hem. Miketta fick åka hem nästan genast men Strandbergs kom tillbaka och höll oss andra sällskap en stund vid grillglöden.

Ingela och Lasse tog emot oss i Folkets Hus i Kappelshamn och fixade både sängplatser, grillglöd och kvällens absoluta höjdare: Rabarberpaj! Mycket trevligt, stort tack! Efter vattning och tillsyn av hästarna kröp vi som var kvar till kojs; Matts och Agneta hemma hos sig, Boman och P-O Thomsson under presenning på varsin vagn (!) och vi andra på madrasser i Folkets Hus. Jag tror alla slocknade rätt snart. Möjligen utkämpades först ett myggkrig på vagnarna ...

Söndagen bjöd på omväxlande väder; lite blåsigare och lite molnigare men egentligen rätt bra väder för hästarna. Nu anslöt också några nya individer. Ylva Rosenqvist kom och tog över Pärlan så Boman fick vila sina ädlare delar. Ingela åkte med som passagerare och Boman hade hämtat nsv Jaken för körupdrag. Jaken ville dock inte riktigt ställa upp på det men fick ändå hänga med på släp och tyckte det var helt okej bara Pärlan inte var för långt borta. Märta började dagen med att köra Goldi och Erik red Molly. Agneta lämnade Leo hemma och åkte vagn med Maja istället.

Vid kl 10 kom vi iväg och efter lite uppvärmande skritt blev det en lång trav på Kullshagevägen. Genom Hangvar samhälle skrittade vi på asfalt och vid Suderbys vände vi ner i skogen. En bit ner i skogen tog vi lunchpaus och återigen föll nästan alla i eftermiddagsvila med mätta magar. P-O Thomsson imponerade genom att på äkta campingmanér koka sin lunchsoppa på medhavt spritkök. Hans häst förresten, Jevalia, var riktigt artig och kunde hälsa med höger hov om man sträckte fram handen och sade goddag!

Efter pausen bytte Goldi och Molly plats och vi fortsatte i skogen på mjuka men ganska skumpiga stigar. Mot slutet travade vi i alla fall och det kan jag säga handlade mycket om luftfärder och att hålla sig kvar på vagnen! Tur att packningen var surrad. Mitt i skogen satt en fotograf och väntade på oss (tipsad visade det sig sen) och på ett ställe var det lite knepiga plaströr i vägen. De flesta hästarna tvekade lite och Maja tog för säkerhets skull ett skutt över. Mot slutet av färden blev det mycket asfalt och skritt och vi var tillbaka på Ihre gård vid 15-tiden efter dagens totala sträcka på ca 1,7 mil.

Två härliga dagar har vi haft och vädret var perfekt. Trötta och belåtna lastade vi packning och hästar och begav oss hemåt till väntande hästkompisar och den egna, sköna sängen ...

Ramona Numelin