

Skogens dag 2005

Den 3 september 2005 var det Brukshästens Dag i hela landet. Den 4 september var det Skogens dag och då visade våra brukshästar upp sig för en stor publik. Ca 250 barnfamiljer hade letat sig ut till P18-änget där det bjöds på många roliga aktiviteter för både barn och vuxna. Vädret var bästa tänkbara och både äng och skogen runt omkring var en bra plats.

Brukshästföreningen, förstärkt med Solveig Björkqvist från Ekeby, hade åtagit sig att stå för servering av varm kory, kaffe, smörgåsar och dricka. Till detta ändamål hade ordförande Leif Pettersson fraktat ut sin militära kokvagn och satt eld under grytorna (dock inte ångpannan). Ulla Larsson och Solveig hade sen fullt sjå att servera kory och bre smörgåsar. Barn är morgonpigga och redan kl 10 började det strömma in folk. Sen var det i princip full fart ända till kl 14, då besöksströmmen sakta ebbade ut.

Hästkjuts utfördes av Per-Olof Thomsson med Jevalia, Björn Pettersson med Vilja samt Patrik och Göran Strandberg med Miketta. Märta Numelin hade tagit med sig fjordingen Glittra och erbjöd barnridning runt äng. Alla hade fullt upp hela tiden! Stundtals var det lång kö både till hästkjutsen och till ridningen. En del barn testade för säkerhetsskull alla hästarna och många åkte flera gånger, särskilt med "den svarta hästen" (Jevalia), som enligt barnamun gick med full fart på skogsvägen. Undertecknad iklädde sig rollen som konduktör och hade ett tag två köer att hålla reda på; en för "den svarta hästen" och en för de andra. Det var knappt vi kunde ta någon häst ur trafik en stund för att pusta ut och äta lite.

Brukshästföreningen presenterades med hjälp av ett antal planscher, som Sara Wiss hade ställt i ordning. För den som blev intresserad fanns också broschyrer att ta med sig hem. Det såg väldigt trevligt ut och jag hoppas vi inspirerade några att delta i våra aktiviteter och kanske bli medlemmar.

Allt arbete utfördes ideellt för att förstärka Brukshästföreningens kassa, dock utgick ett litet resebidrag till hästtransportörerna (som dom minsann förtjänade med råge). Det blev en väldigt trevlig dag; det är roligt med så mycket uppmärksamhet kring våra hästar och en otroligt nyttig erfarenhet för både hästar och kuskar. Sen är det inte helt fel heller att umgås och "ljuga lite", hästfolk emellan.

Ramona Numelin