

Vårutflykt i Gothem 2006

Sista helgen i april ordnade Gotlands Brukshästförening en tvådagarsutflykt med övernattnig i Gothem. Detta var populärt för det kom rekordmånga deltagare!

Vi startade på lördag, mitt på dagen, ifrån Gothem kyrka; 7 vagnekipage – varav ett förspänt med ett par – och hela 13 ryttare. Det blir sammanlagt 21 hästar det. Lägg därtill ett antal passagerare på vagnarna och vi var uppe i över 30 personer! Det blev ett långt följe med vagnarna först och ryttarna sist. Det tog några kilometer innan alla hade anpassat sig till gällande tempo, jättebra träning för både hästar, ryttare och kuskar.

Turen gick först söderut genom skogen och en lång, lång raksträcka som avslutades med en gigantisk vattenpöl. Den var både lång, bred och djup. Det stänkte friskt – alla blev lite blöta – och i en liten vagn efter ett russ fick kusen i all hast lyfta upp kaffekorgen för att den inte skulle bli alldeles våt.

Sen styrdes mularna mot havet och väl framme vid Agbod var det paus för både hästar och folk. Gothem hembygdsförening fanns på plats och Lennart Andersson passade på att berätta om socknens sevärdheter och vi fick även en inbjudan att besöka hembygdsmuséet på kvällen.

Så småningom tog vi oss tillbaka till Gotham City, förlåt Gothem, efter knappt två mils tur. Alla hästar skulle naturligtvis först tas om hand men sen väntade en efterlängtdad och mycket god middag hos familjen Friström, Gothem Café och Restaurang. Därefter åkte några hem och några övernattade i de små stugorna hos Friströms.

Nästa morgon fick vi frukost och en lunchlåda och gav oss iväg mot Gothemhammar, drygt 6 km enkel väg. Det blåste friskt men vi lyckades hitta en perfekt rastplats med sol och lä och en fantastisk utsikt över ett upprört hav. Vi var inte riktigt lika många nu, tre vagnar med passagerare och sex hästar. Eftersom det blåste så mycket valde vi att återvända samma väg vi kom och avslutade hela utflykten med en jättelång trav på "Malins raka". En vanlig kommentar när vi skiljdes åt var att "det är tur att det är helg i morgon också, så man kan vila lite".

Här är alla som var med. Hästarna har jag inte full koll på men som vanligt var många olika sorter representerade.

Helen och Linnéa från Hellvi

Veronica och Jasmin Stuxberg

Sara, Peter, Marie och Josefin från Slite och Boge

Anna Maria Kolmodin från Hörsne

Carolina, Åsa och Josefin

Christel och Lasse från Havdhem

Stenis och Gusten från norr

Leif och undertecknad från Hästnäs

P-O Thomsson från Hemse

Patrik och Göran Strandberg från Stenkyrka

Sanna Larsson från Lau

Boman från Tingstäde

Carléns från Kappelshamn

Vikie från Norrtälje och Sylvi från Gothem

Danne och Villy från Gothem

Siv och Egon Jacobsson från Vallstena

Ramona Numelin