

Studiebesök på Kuskutbildningen i Örebro maj 2007

Fem st från föreningen tog sig på olika vägar från Visby till Örebro måndagen den 28 maj 2007. Vi kom fram på eftermiddagen och inkvarterade oss på ett vandrarhem mitt i staden. En god middag på lokal och kvällskaffe hos en utflyttad gotländska avslutade kvällen. Det fick inte bli sent eftersom vi förväntades vara på plats på Kvinnersta kl 08.15 nästa dag.

Kuskelevorna som mötte oss var 11 till antalet för dagen – en var sjuk och läraren, Roland Wirenberg, började med att planera förmiddagens aktiviteter tillsammans med eleverna. Alla brukshästarna, för tillfället 12 eller 13 till antalet, stod redan inne och avslutade sin frukost.

Eleverna spred sig på olika uppdrag så att vi kunde gå omkring och se lite olika saker man sysslar med på skolan. I snickeriet tillverkades svänglar av olika modeller, i sadelmakeriet var det tömmar och huvudlag på bänken och några andra försökte få ordning på det nyinköpta förstället som för tillfället stod i hovslageriet, som också innehöll en smedja.

Medan vi – under ledsagning av Roland – gick runt och tittade på både det ena och det andra gjordes några hästar i ordning för arbete. Ardenneren Cardinal spändes för ett slätteraggregat och kuskarna fick en genomgång hur ett sånt redskap fungerar. En annan häst – har glömt vad den heter, men en nordsvensk var det – fick dra en gräsklippare och sen hjälptes dom åt att klippa ett grönområde som låg mellan elevhemmen och matsalen. Hästarna hade nog gjort sånt förut men inte kuskarna. Bra gick det i alla fall och vi noterade att själva klippjobbet delvis gjordes även med ”frontaggregatet”.

Lunchen närmade sig och alla hästarna i bruksstallet fick gå ut i sina hagar och äta. Själva gick vi till matsalen och ställde oss i kö tillsammans med en hel del av de andra 450 eleverna på Kvinnersta.

På eftermiddagen satt kuskelevorna inne i klassrummet och räknade foderstater – nyttigt men inte så roligt att titta på! Därför ordnade Roland så vi fick en åktur med gymnasieeleverna som kuskar. Medan ungdomarna gjorde i ordning ekipagen gick vi runt på det enorma loftet och tittade på alla redskap, slädar och vagnar som fanns där – och som faktiskt används nästan allihop. Sen åkte vi runt på skolans enorma område och en bit upp i skogen. Där fanns iordninggjort ett maratonhinder som alla ungdomar körde med sina hästar.

Vi tog en avslutande fika i klassrummet och diskuterade huruvida Kuskutbildningens elever och lärare var intresserade av att komma till Gotland och hjälpa oss med brukstävlingarna i september. Dom har tränat under våren på att bygga banor och vara funktionärer. Vi får se, det skulle vara kul.

Ramona Numelin