

## **Kör- och ridutflykt i Lojsta i oktober 2010**

Den 3 oktober bjöd Brukshästföreningen och HovLeden in till gemensam utflykt i Lojsta. Sammanlagt 14 personer – varav några gäster – lockades av inbjudan och ett fantastiskt fint höstväder som arrangerande Runa och Ingemo hade ordnat fram.

Vi var två körekipage med passagerare, tre ryttare och fyra hundar som lämnade Frida i Lojsta för att ta oss genom skogen bort till Lojsta slott. Vi hade till och med en egen ”Säpo” som sprang bredvid vagnarna – för att hålla sig varm påstod han.

Färden gick i lite kuperad terräng vilket är ovanligt för Gotlands del, men vi fick också lära oss att Lojsta är Gotlands högsta punkt. En backe var faktiskt så pass brant att passagerarna i fyrhjulsvagnen fick kliva av och låta häst och kusk ta sig upp med tom vagn.

När vi kom fram till Lojsta slott lyste solen på alla byggnader, gräset var grönt och vattnet glittrade mellan träden – väldigt vackert. Och inte nog med det, väl framme och avselade och avsadlade kunde vi bänka oss framför en färdig grillglöd och langa upp våra medhavda grillkorvar och kaffekorgar. Hästarna mumsade gräs eller hö och vi satt och pratade och hade trevligt runt grillen. När vi var mätta fick hundarna prova på korvspår ... Jag kan säga att den skadeskjutna korven var ett lätt byte!

Runa hade gjort en tipspromenad i omgivningarna och den var inte lätt, man skulle varit bättre påläst på Brukshästföreningens nioåriga historia och lite uppmärksam på hästnamn som nämnts och läst skyltarna om Lojsta. Ingen hade alla rätt, av de tre som hade fem av nio rätt blev det lottning och vinsten gick till Märta, som fick en glasskål som Runa själv blåst.

På hemvägen var det lite lättare last för körhästarna eftersom några av gästerna skulle med båten till fastlandet och tog bilen från Lojsta slott.

Vilken härlig dag det blev!

Ramona Numelin