

Studieresa i Skåne 2003

6 st av Brukshästföreningens medlemmar begav sig på resa till Skåne i augusti 2003, nämligen Anders Gustavsson, Ulla Larsson, Ylva Rosenqvist, Mats Boman, Leif Pettersson och Ramona Numelin. Vi hyrde buss från Ala och hade en rutinerad chaufför i "Gusten".

På torsdagskvällen den 14 augusti antrade vi båten mot Oskarshamn. Det var lite gungigt på havet men vi överlevde det. När vi ankom fastlandet körde vi några mil till Nybro och övernattade på vandrarhemmet där.

Efter en god frukost sökte vi oss rakt mot Tingsryd och Börjes. Vi började med "Stallbacken" och avslutade med "Hästaffären". Bagageutrymmet i bussen började fyllas ... Efter lunch på hotellet i Tingsryd (medan det ösregnade utanför) körde vi vidare söderut.

Vi närmade oss Flyinge och väckte Ylva, som skulle vara vår ciceron. Ylva var elev på Flyinge för 20 år sedan och påminde sig nu skammen när hon en kväll glömt ge hästarna nattmat. Såvitt vi kunde bedöma hade denna fadäs inte satt några allvarliga spår på Flyinge, möjligen hos Ylva. Vi hade tur och träffade på Göran Lindstrand som öppnade vagnstallarna och visade alla Flyinges vagnar, både gamla och nya. Många av dem används i träning och vid uppvisningar.

Vid vår rundvandring genom stallar och ridhus konstaterade vi att det var god ordning och rent och snyggt överallt, trots att det var mycket liv och rörelse med hästar som kom och gick, hovslagaren som arbetade i ett stall, mockning och utfordring mm. Vi tittade en stund på hästen som gick i skrittmaskinen och föreställde oss hur det skulle vara att fara runt på "täckta banan", en övertäckt rundbana för galopp eller annan fartfylld aktivitet. Vi avslutade besöket på Flyinge med en snabb titt in i Hästsportbutiken och kompletterade med lite smått och gott.

Fredagskvällen avrundade vi med hämtpizza från Byakrogen och en klassisk Westernfilm på vandrarhemmet i Blentarp. Vi funderade en del på hur det var att köra sexspann i full galopp som Kevin Costner gjorde ...

Lördagen började med härligt väder och vi tog oss de få kilometrarna mot Östarp. Där mötte Jenny Göransson vid Møllegården, som är hennes och Lars-Görans hem. Jenny tog hand om oss hela dagen (nästan 12 tim!) och ordnade med både lunch och fika. Stort tack!

Det fanns mycket att titta på och prata om på Östarp. Lars-Göran visade alla de hästdragna redskap som används i jordbruket. Många av dem hade han hittat i södra Tyskland, där man har en annan tradition med småskaligt jordbruk och mer av bogserade redskap som går att göra om för häst. Lars-Göran har många idéer om hur man kan ändra och justera för att göra arbetet lättare. Skörden var man nästan klar med; på åkern stod krakstörarna med säd och den lilla stationära tröskan hade börjat jobba.

På Östarp finns egentligen två gårdar; Gamlegård från 1812 och Alrik Jönssons gård från 1907. Jenny och Lars-Göran, med varsin halvtidstjänst, har delat så de har ansvaret för varsin gård. Gårdarna låg vackert i kuperad terräng med ca 500 m mellan sig och odlad mark och betesmark runt omkring. På Gamlegård fanns bevarat även bostaden och en vacker allmoge-trädgård. Förutom hästar av olika storlek fanns några kor (Vänekor, gammal ras), linderöds-grisar, myskankor, getter, får, gäss, skånska höns (Blommehöns), hundar och kattor.

Nu till dagens höjdpunkt. Vi skulle ju köra par! När vi kom på morgonen gjordes en del omflyttningar av hästarna, de fick byta hagar och kompisar och det var lite stökigt ett tag. Förutom nsv hingsten

Rykt fanns två nsv valacker, en ardenner valack och ett ardennersto samt russ, shettisar och en häst av polskt ursprung. Vi skulle köra Rykt och Radar (nsv) vilket kunde tyckas vara ett omaka par; Radar var enormt stor (1,70 i mankhöjd, Ylva försvann bakom när hon ryktade) och Rykt var normalstor men märkt av sommarens arbete, dvs han var rätt slank. När man väl satt på vagnen visade det sig inte ha så stor betydelse att de var olika stora och inte var det något problem att köra heller.

Men, från början: Vi började titta på selar, brett och tömmar. Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man kopplar ihop tömmarna. Jenny berättade om själva tekniken när man ska få två kanske lite olika hästar att dra lika mycket och jämnt. Efter lunch (vi var 11 runt bordet med gäster och praktikanter) selade vi på hästarna och fick först tömköra. Därefter spändes hästarna för en fyrhjulig arbetsvagn där vi bänkade oss på fårskinn och halmbalar. Jenny började köra och ta oss ned och upp för de branta backarna (branta i alla fall för gotlänningar). Sen var vi snart ute på asfalterad och trafikerad väg, och det var mycket trafik.

Vi körde en slinga på ca 1,5 mil på både asfalt-, grusväg och skogsväg. Alla fick prova att köra både i skritt och i trav. Man fick verkligen tänka på vad man gjorde; det var lätt att tro att vänster töm gick till vänster häst och vice versa. Koncentrationen gjorde att i alla fall undertecknad bokstavligen andades både ut och in efteråt.

När vi kom tillbaka och spände från hästarna fick dom en välbehövlig dusch och vi fick, lika välkommet, kaffe och glass. Vädret var toppen hela dagen och vi hade väldigt trevligt tillsammans. Alla var överens om att detta måste få en fortsättning och förhoppningsvis redan i slutet av oktober. Jenny och Lars-Göran är positiva att komma till Gotland om intresset finns hos oss. Vi avslutade dagen med ett besök i Gamlegård och när vi skiljdes tog Jenny sina getter i band och stretade hemåt uppför backen medan vi sökte upp den där moderna fyrhjulingen med fler hästkrafter än två, som vi kom med på morgonen.

Intrycken måste smältas, entusiasmen flödade; i fantasin körde vi redan par med våra hästar hemmavid. I själva verket körde Gusten oss norrut, passerade Mac Donalds för kraftfoderintag och stjälppte av oss vid vandrarhemmet i Lönsboda.

Söndagen ägnade vi mest åt att köra, åka, äta, stanna vid olika loppisar och prylbodas och sen äta igen. Bogträmakaren var tyvärr på Öland och byggde sommarstuga så hans verkstad fick vi inte se. Vi jagade upp en familj som sålde militärt överskott (inte Floby) och kompletterade återigen våra inköp; Mats köpte partömmar ... Vi stannade till vid Huseby bruk och tittade på en del av anläggningen men tyvärr höll matpriserna så hög nivå så någon lunch i Stallet blev det inte.

Vi körde mycket småvägar och kom på det sättet nära den skånska och småländska landsbygden. Någonstans efter Lammhult badade vår ordförande Leif med oss andra som publik. Det var inte kallt i vattnet, men det var mygg!

Sent på söndagskvällen kom vi till Oskarshamn och tog nattbåten hem och alla är vi överens om att det varit en mycket trevlig resa. Det här vill vi göra om!

Ramona Numelin