

## **Traditionell påskutflykt!**

Vi upprepade förra årets succé och gör nu påskutflykten till en tradition! Vädret var med oss även detta år och så också körfolket från de andra ridklubbarna. Sammanlagt var vi 11 körda och 3 ridna ekipage som gav oss iväg på påskdagen 2004. Totalt blev det 15 hästar. Jamen, 11 plus 3 blir ju bara 14 ... Men nu var det så att Birgitta Cramér kom med två hästar framför vagnen; en rutinerade häst på 14 år och en yngre förmåga på 4. Bland de övriga hästarna fanns många raser representerade med början från den minsta: shetlandspionny, russ, morganhäst, halvblod, fjordhäst, thinker, nordsvensk och ardenner. Vagnar fanns av alla sorter, både med två hjul och fyra eller fler. En del med fjädring en del inte ...

Vi träffades vid russparken i Lojsta, där det finns gott om parkering för alla fordon med hästar och vagnar. Sen begav vi oss in i skogsrussens domäner och körde på skogsvägar i drygt en mil. Efter halva vägen hade ”förlöparna” Thomsson, Johansson, Boman och Pettersson sett ut en rastplats där vi stannade och tömde de medhavda fikakorgarna. Hästarna fick pusta lite och mumsa hö. Sen bar det iväg hemåt igen. Alldeles innan vi var framme passerade vi den del av parken där russen höll till och vi fick se hela flocken samlade vid utfodringsplatsen. Det var roligt! Mindre roligt var ett vagnshaveri som turligt nog inte fick några allvarliga konsekvenser. Ännu mer turligt var att Birgitta Cramér i sin handväska (enligt egen utsago) medförde en hammare som kunde avhjälpa haveriet och ekipaget kunde slutföra rundan.

Jätteroligt att så många följde med! Det är en maffig syn att se hela karavanen, från början eller slutet. Det kräver att både hästar och kuskar, och ryttare, anpassar sig till varandra för att få det att flyta smidigt. Små hästar tar korta steg och stora hästar långa steg; en del hästar är pigga och en del är mer sävliga.

Ramona Numelin