

## **Häst- och höstutflykt den 12 september 2004**

I söndags tillbringade ett antal hästar och hästfolk några timmar tillsammans i Gothem. Sylvi Hallström hade stakat ut en tur på ca 1,5 mil och tog täten med Chiefen och vagnen full med passagerare. Vi gick från Viby, längs "Malins raka" ner mot kusten. Nere vid stranden gjorde vi halt och fikade och för den som hade lust fanns det tillfälle att bada. Flera av hästarna gick ut en bit och svalkade benen.

Sammanlagt var vi fem vagnar, fyra ryttare och ett tjugotal hästfolk. Malin Lundgrens lilla pigga shettis Fuga syntes knappt i ledet mellan stora ardennerstoet Miketta och lika stora ardennerstoet Vilja med Björn Pettersson vid tömmarna. Från Hästnäs kom familjen Pettsson-Numelin med nordsvenska stoet Molly och fjordingen Glittra. Mats A Boman hade lämnat vagnen hemma och mjukade upp rumpmusklerna på nordsvenska stoet Pärlan.

Från Hörsne hade kommit Alice Olsson med sin mamma Lotta för att förbruka sitt förstapris vid lotteriet i Ekeby. Priset var att följa med på en vagn och som bonus kom Alice väldigt bra överens med hunden Curry. Från Hörsne kom också en stor del av familjen Hörsne, varav en del valde att åka vagn och ett par flickor red sina ponnies.

På hemvägen, som först gick längs stranden och sen upp genom skogen släppte vi av familjen Gunnar och Marie Larsson, som bodde i närheten och fortsatte sen mot Viby på fina skogsvägar med lite backträning på köpet.

Det blev en härlig dag med fint höstväder och trevlig gemenskap.

Ramona Numelin