

Lau 2007

Sommarutflykt i Lausviken

Äntligen, äntligen såg vi en stor sol på kartan och efter några ombokningar pga. vädret kunde vi med några få dagars varsel genomföra vår sommarutflykt i Lausviken i ett fantastiskt väder.

Vi träffades på lördagsmorgonen hos mig i Lausviken, 30 personer kom med härlig glädje och stor förväntan över dagen. Skulle det fina vädret hålla i sig? Vi startade och körde längs med stranden vid viken för att ta oss upp mot Lauskäldu. Där satt Rolfen från Brändus Sveinpälsar och spelade på sitt durspel och berättade lite om källan medans Margareta badade fötterna i fontänen i sin fina sommarhatt med ett som alltid stort leende och glatt skratt.

Vi begav oss upp på Lausbackar i det lite kargare landskapet, passerade genom vackra gotlandstunar som till några hästars förtvivlan döljde får, får och får. Då det blev bra träning och många djurupplevelser på vägen. Vi tog oss ner i Sokni. På mjuka sandvägar körde vi i härliga skogspartier som bildar tunnlar. Min barndoms bästa galoppvägar och tänk nu fick jag åka med mina nya vänner i vagn och visa bredden av Laus alla fina rid- och körvägar.

Vi var 8 st vagnar och 6 st ryttare. Så många olika raser har vi nog inte haft med förut: Ardenner, Nordsvensk, Russ, Irisch Cob, Welsh Cob, Welsh Pony, Arab, Travare, Fjordhäst. 2 körekipage körde par.

Vi tog oss mot Garda och den gamla skjutbanan för att komma in i en helt underbar trollskog som många sa. Där rastade vi och hade en ordentlig paus så att hästarna fick vila medans vi gick runt och bekantade oss med varandra. Vi var medlemmar från Bruks, Draghästen och Maratongänget. Yngsta deltagaren var Moa 5 år och äldsta Ivar och Erik 79 år vars största intresse är Grälleklubben! Det var en sådan härlig grupp och yngsta kusken var Rasmus 10 år med sitt lilla tuffa russ. Vilket gäng och alla får vara med!

Efter fiket i den fina skogsdungen tog vi oss ut i Laus myr för att sedan köra upp i ”Sokni” som vi säger. Så vi tog stora vägen upp mot Lau kyrka och ni må tro att det väckte stor uppmärksamhet och glädje när vi kom i vår maffiga kortege. Vid Laus kyrka mötte Stefan Haase från Hembygdsföreningen upp för att visa en gammal likvagn man låtit restaurera och med Stefans erfarenhet och inlevelse fick vi oss en intressant historia och så tyckte han att det var fantastiskt att så många vackra hästar stannat vid ”klucka täppu”. Så Jimmy på Faludden som jobbar som kyrkvaktmästare när han inte är humoristisk Ardennerförare fick åka hem och plocka fram slädarna i pastoratet för renovering tills vi gör oss klara för slädparti på storsudret när vi närmar oss juletid!

Sen bar det av över Lausbackar och ner mot stranden och vart vi än mötte folk såg vi glada miner och vinkande människor. Härligt att få göra så många människor glada bara genom att komma i stor och blandad grupp. Det var kul.

Tillbaka i Lausviken var det bad och simning med hästarna. Några dök huvudstupa rätt i plurret. Andra ville inte gå i vattnet, samt för några ryttarebadkrukor blev det ofrivilliga dopp! Men oj så kul vi hade. Och som dom proffs vi är fick vi alla hästarna i vattnet med några lyftknep ... samt oförglömliga strandminnen med oss hem! När hästarna var ompysslade var det dags för kuskar och ryttare att inta en god grillbuffé och vad kan väl vara bättre än att sitta och äta med hästarna på tomten i glada vänners lag och nya kompisar från hela ön delade med sig av humor, erfarenhet och idéer. Och alla var överens om att man inte kan se ön på bättre

sett än till häst och med en härlig blandning av folk. Så vi bröt upp, men som sagt, några av oss hade gärna bott kvar och pratat hela natten men det fick bli nästa gång. Men snart ...

Med en hellyckad och annorlunda utflykt i ett fantastiskt sommarväder och i glada vänners lag kände vi oss riktigt nöjda jag och Lukas när vi körde hemåt i kvällssolen. Tänk att jag som så ny medlem fick visa upp min socken och dess vägar och dessutom som jag lovade sist vi sågs, i vagn! Jag ser nu bara fram emot en höstutflykt med nya intressanta och roliga ekipage där alla får vara med, stor som liten. Vi ses!

Sanna Larsson, Lau