

Sommarutflykt den 6 juni 2009

Denna gång gick turen från Guldrupe till Viklau. Där finns nämligen Gotlands vackraste plats, Tjaukle. En stor beteshage med en slingrande å och nötkreatur som håller markerna öppna men inte bryr sig särskilt mycket om besökare. Dit åkte vi med Thomas och Ingemo och deras nordsvenska travare. Med på vagnen var tre stockholmstöser som var på besök i Guldrupe och sen undertecknad med två hundar, varav en valp som åkte sin första tur med häst och vagn. Från Lummelunda hade familjen Buskas kommit med två hästar och sulkys, en travare och ett russ. Och sen hade vi Inger på sin arab, som red med oss till Tjaukle och sen fortsatte direkt hem därifrån. För Ingemo blev den här turen ”övningskörning” efter att hon avslutat en körkurs hos Monica Elebjörk, som meddelat att hon tyvärr inte kunde följa med på utflykten.

Thomas och Ingemos hund Ida och min Chili sprang framför vagnen hela vägen dit och väl framme i Tjaukle kastade dom sig i ån för att dricka och bada. Valpen försökte göra likadant och drattade i. Det var dock inte mer vatten än att det gick till magen på honom. Vi tog med oss hästarna in i hagen och packade upp matsäcken. Det var ganska många andra sällskap där men hagen är så stor så man känner sig ändå som dom enda människorna på denna vackra plats.

På hemvägen visade Thomas att hans häst minsann kunde öka tempot och Buskas varmblodstravare var inte sen att hänga på. Lilla russet pinnade på och tog lite galopp för att hänga med de stora hästarna. Vi gick ganska mycket på väg men det var lite trafik och bilisterna skötte sig utmärkt vid möte och omkörning.

Ramona Numelin