

DM i skogskörning, 13 mars 2011

Veckan efter träningen var det så dags för tävling, återigen på Hästnäs, men intill en större gallring så det fanns gott om virke att använda. Fyra ekipage kom till start och genomförde tävlingen med engagemang och tålmödighet.

Men innan det var dags att starta hjälptes alla åt att ställa i ordning de olika momenten. Långstocken skippade vi denna gång – vem kör ut flaggstänger och telefonstolpar ur skogen med häst nuförtiden? Nå, det var lite ont om plats också och tillgång till tremeterslängder enbart (eller var det fyra...?).

Första och andra momentet har vi traditionellt lagt samman till en station. Det är funktionskontroll och snitslad bana med släplass. Det var en knixig bana i skogen med ont om plats för extra svängar, vilket ett ekipage fick kännas vid. Där gick det åt mycket tid.

Andra stationen var snitslad bana med uppbyret lass. Här ingår egentligen lastning och lossning också, men det har vi rationaliserat bort. På SM ingår det dock! Här avgjordes nog tävlingen för den som vann hade bara ynka 3 straffpoäng.

Lunnbänken var som vanligt den stora utmaningen. Den stationen låg faktiskt i snö så stockarna gled lätt, ibland kanske lite för lätt. Träget släpade hästarna stock efter stock och klättrade över underliggaren och mellan enbuskarna. Två kuskar hade otur och fick nån av de sista stockarna att tippa över och då är man tyvärr utesluten ur stationen. De andra två ekipagen fick ihop en lunnbänk men för den ena blev det fyra under och tre över istället för fem respektive två – utesluten – och för den andra föll det på en stock som bara vilade i snön och inte på underliggaren – utesluten. Himla otur för allihop. Det var dock intressant att studera teknik och taktik. En av kuskarna planerade väldigt noga i vilken ordning stockarna skulle dras upp och tog hänsyn till om de var grova, skrovliga eller lite krokiga. Nästa gång vi har träning var vi överens om att bara köra lunnbänk!

Hela dagen gick åt till att ställa i ordning, tävla och plocka ihop. Som tur var hade Monica Elebjörk varit hemma på morgonen och lagat soppa som hon bjöd på tillsammans med kaffe och smörgås. En jättegod soppa var det, precis lagom ätljummen! Det tror jag ska bli en ny tradition ...

Resultatet av tävlingen hittar du i särskilt dokument under rubriken Tävlingsresultat på hemsidan.

Ramona Numelin