

Kör- och ridutflykt i Kappelshamn 1-2 oktober 2011

Ett otroligt fantastiskt väder var det i början av oktober, soligt och varmt, nästan 20 grader. Matts och Agneta hade sett ut en längre tur på lördagen och en kortare på söndagen. Tyvärr kunde inte Matts ardennersto Maja köras på lördagen för hon satte några höstrån i halsen, men på söndagen hade hon repat sig och var med. Fyra körekipage alltså, med fem hästar. Hur går nu det ihop? Jo för Ellen och Acke hade tagit med sig både sto och fölunge på turen och det gick alldeles utmärkt. Betty stretade på och lilla Edda gjorde allt för att bråka med sin mamma eller lösa upp grimskafstknoten. Men det var i början, sen hade hon fullt upp med att bara hänga med.

Per-Olof körde sin Jevalia först i kön och bestämde därmed takten, som av vissa ibland uppfattades som väl sakta. Men då lade Per-Olof i en växel till och drog med lätthet ifrån de andra. Sist gick arabherren Santi med Lisa och Marina i sulkyn och han tyckte definitivt att det gick väl långsamt och svängde irriterat med svansen, så Marina fick agera svanshållare för att den inte skulle trassla in sig i tömmen. Det var som att hålla en orm hårt i svansen (jag fick också prova).

Men det är det som är grejen när man går tillsammans. Alla måste anpassa sig till varandra och det är himla nyttigt för både hästar och kuskar.

På kvällen hade vi trivsamt i Matts och Agnetas kök, där vi åt middag och frukost. Vi som övernattade sov gott i Kappelshamns fritidsbys stugor.

En jättetrevlig helg hade vi, sånt här skulle man göra oftare. Det är så avkopplande att åka sakta på skogsvägar och längs havet och bara njuta av dofter och hovklapper.

Ramona Numelin