

Kör- och ridutflykt i Kappelshamn 2012 – jubileumsutflykt!

Föreningen fyller 10 år 2012 och en festkommitté hade fått i uppdrag att ordna någon trevlighet för att fira och det blev en helg med både utflykt och uppvisning. Första helgen i oktober verkar vara ett säkert kort vädermässigt. Lördagen bjöd på fantastiskt väder och vi tog långa svängen genom skogen uppåt Hall och sen längs med stranden tillbaka till Kappelshamn. Sista biten gick vi genom "byn" för att visa upp oss lite. Denna gången föll det sig så att det bara var nordsvenska hästar i följet, två körekipage, en ryttare och en häst på släp efter vagnen. Mitt i skogen där det var lä och varmt tog vi en rejäl fikapaus.

Även gamla medlemmar var inbjudna, tillsammans var vi elva personer och en hund. Nej förresten, vi var tolv för Svante snart 9 månader var ju också med. På eftermiddagen hjälpte vi Matts att köra lite med sin ardennerlack Avon som fick vagn efter sig för andra gången. Sen hade Per-Olof tagit med sig stylvor för den som vill pröva och undertecknad hade gjort en liten tipspromenad – inomhus för det började bli kallt – och sen vankades god middag och trevligt prat. Övernattning i Kappelshamns stugby, en lagom promenad från Matts och Agnetas hus.

Söndagen bjöd på lite mulet väder och en bitande vind. Efter frukost visade Per-Olof och Palle vad dom har tränat på sista tiden, numera kan Palle gunga gungbräde också. Utgångspunkten för samarbetet är Pat Parellis de sju lekarna som tränar relationen mellan häst och människa och syftar till att fastställa rangordningen. Palle var lite taggad och busig den här gången, i alla fall i början, men det vara bara bra för då fick man se hur Per-Olof gjorde när han skulle fånga hästens uppmärksamhet. Efter Palle fick Ellen och Betty träna lite med tips och råd av Per-Olof och sen kom också Matts in med annan av sina ardenner, Pontus. Jag tror det var fler än en som blev sugen att åka hem sen och prova på sina hästar.

Vi avslutade helgen med en god och värmande kycklingsoppa, som Agneta hade gjort och därefter rullade hästtransporter och hästvagnar hemåt.

Ramona Numelin